



Hoe herdenken wij de de oorlog? Welke verhalen vertellen wij door? En hoe vertellen we het verhaal: met woorden, beelden of voorwerpen? Elke generatie kiest zijn eigen vorm, maar- hoe dan ook- wij blijven herinneren en herdenken. De Stichting 4 mei Herdenking Groningen en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen organiseren samen een thema-avond met als onderwerp

De Tweede Wereldoorlog in 10 voorwerpen in Groningen

Herdenk de oorlog met woorden, beelden en voorwerpen

Een mini-tentoonstelling over 10 voorwerpen met een bijzonder verhaal over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de stad Groningen. Achter elk voorwerp schuilt een gebeurtenis die persoonlijke herinneringen, emoties, huivering en ontroering opwekt aan de jaren 40-45.

Wanneer : 15 april 2014
Waar: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 in Groningen
Hoe laat: 19.30 – 21.30 uur
Toegang: Gratis



Met:

Ad van Liempert

Programmamaker, publicist en gastcurator vertelt over zijn ervaringen met het verhalen over de oorlog en in het bijzonder over de tentoonstelling “ De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen” in de Kunsthal Rotterdam.

Lammert Doedens

Historicus/docent, vertelt over het werken met objecten in het onderwijs.

De mini-tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in 10 voorwerpen in Groningen’ is van 15 april tot 15 mei te zien in de hal van de Groninger Archieven en op www.4meiGroningen.nl.

U kunt uw auto niet bij de Groninger Archieven parkeren, Q Park- Westerhaven is de dichtstbijzijnde parkeergarage. Mensen die afhankelijk zijn van speciaal vervoer of beschikken over een Gehandicapten parkeerkaart kunnen na aanmelding vooraf wel parkeren op het terrein van de Archieven. Mocht u hiervan gebruik willen maken kunt u zich melden via info@ovcg.nl.